

Vraag het aan Morya



Zet er geen tijd op

“Je moet je niet haasten in het leven, je moet niet alles op alles zetten om dit en dat te kunnen presteren. We leven in een wereld van zoveel prestaties en recordpogingen, maar dit heeft weinig te maken met het reële leven. Sinds er tijd bestaat op deze aarde, en dat is eigenlijk nog niet zo heel lang, sinds de mens bewust is van de tijd op deze aarde en zich bewust is van de kosmos om hem heen - want dat gaat samen - sinds dat moment is er zoiets in hem als een haast. Hij wil meer bereiken en hij wil verder en altijd verder. In feite is dat de weerspiegeling van de diepe verlangens die er in hem zijn. De mens wil niet ophouden met zichzelf te zoeken en zichzelf te worden. Dit kan heel mooi zijn, maar het heeft geen zin om dingen te forceren, want dan komt men bedrogen uit. Dan ziet men niet waarmee men bezig is. Dan heeft men zijn blik gericht op een doel - meestal buiten zichzelf - dat men dan absoluut wil bereiken en men zet daar vooraf een tijd op. Dit getuigt van onbegrip, men weet niet wat het betekent met tijd om te gaan.

Wanneer men een tijdstip vooropzet, dan maakt men gebruik van de tijd en men is niet in staat om datgene te voorzien wat eigenlijk belangrijk is. Probeer de tijd te respecteren, probeer in de tijd te staan, maar hem tegelijk ook los te laten, en dat is o zo moeilijk.

Weten dat je in de tijd staat, weten dat je geen tijd te verliezen hebt en aan de andere kant de tijd loslaten, dat is de juiste houding.”

A handwritten signature in blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 6: Ontmoeting met Engelen”
(uit hoofdstuk 2: ‘Vreugde verhoogt je bewustzijn’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 338

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


